

Ja, ik word Zendingsmaatje van Thomas en Cobi Roest, zodat meer mensen het Evangelie kunnen horen!

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

- Ik doe mee voor € 10 per maand.
- Ik doe mee voor € 5 per maand.
- Ik wil € _____ per maand / kwartaal / jaar bijdragen.

Voorletters dhr. / mevr. / fam.

Naam Geb. datum

Adres

PC en plaats

E-mail

IBAN

Handtekening Datum

- Ik word Zendingsmaatje via de thuisfrontcommissie van de uitzendende gemeente Sionskerk te Veenendaal.

- Ik blijf graag op de hoogte! Stuur mij per mail
- nieuwsbrieven van Thomas en Cobi én van Zendingsmaatje
- GZB-magazine Alle Volken

Het incassant-ID van de GZB is NL42ZZZ404780600000. De GZB incasseert rond de 25e van de maand. Een incasso kan binnen 8 weken teruggeboekt worden door de bank. Zijn de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar andere zendingswerkers of projecten van de GZB. Komen Thomas en Cobi definitief terug naar Nederland, dan ben je automatisch Zendingsmaatje van zending algemeen. De GZB gaat zorgvuldig om met je gegevens, zie gzb.nl/privacy.

Stop deze kaart in een envelop (zonder postzegel) en stuur het naar: GZB, Antwoordnummer 1300, 3970 WB Driebergen of meld je aan op www.zendingsmaatje.nl/zendingswerkers



Als Zendingsmaatje ben jij onderdeel van het wereldwijde zendingswerk!

Samen met jou willen we mensen over de hele wereld bereiken met het Evangelie. Ruim vijftig zendingswerkers zijn door de GZB uitgezonden om Gods liefde te delen. Met kerken wereldwijd werken we aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!

LEEF MEE, BID MEE EN GEEF MEE!

Zending doen we samen.

**zendings
maatje.nl**
een initiatief van de GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl • www.gzb.nl
IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45



Steun het werk van
Thomas en Cobi Roest
in Thailand

**zendings
maatje.nl**

Het verhaal achter de Thaise glimlach

Doe je ogen even dicht en beeld je in: rijstvelden, waterbuffels en een brandende zon. Mensen dragen zijden kleding en glimlachen bij een ontmoeting met jou. Je rijdt rond en binnen een uur komen tientallen tempels voorbij. Bij ieder kruispunt staan verkopers. Ze verkopen allerlei snacks, maar ook bloemen. Deze bloemen hangt men aan de binnenspiegel om de geesten van de weg goed te stemmen.

In deze animistische, boeddhistische omgeving is bijna iedereen die je ontmoet nog niet bekend met de vrijheid die Jezus geeft. Veel Thaise mensen hebben nog geen toegang tot een lokale kerk.

Word Zendingsmaatje!

Voor 10 euro per maand ben je al ons Zendingsmaatje. Schrijf je in via zendingsmaatje.nl of gebruik de antwoordkaart.

Wie zijn wij?

Wij zijn Thomas en Cobi Roest en wonen samen met onze zoon Tim sinds 2019 in Thailand. We zijn uitgezonden vanuit de Sionskerk in Veenendaal. Lang binnen zitten doen wij niet graag, we genieten van mensen om ons heen en nieuwe contacten. We houden van muziek maken en luisteren. Met spelletjes is Cobi meestal de snelste, Thomas is van de details en Tim houdt van een goede maaltijd. We lezen beiden graag een goed boek en houden van de prachtige natuur in Thailand.

Wat doen we?

Na twee jaar Bijbelschool in Engeland en een jaar voltijd taalstudie wonen wij in Isaan, de noordoostelijke regio van Thailand. Isaan heeft ruim 22 miljoen inwoners en staat bekend om haar kleefrijst, papajasalade en eigen dialect. Ruim 99 procent van de inwoners heeft een boeddhistisch, animistische achtergrond. Bijna niemand heeft er ooit van de liefde van God gehoord. Gelukkig houden veel Thaise mensen van verhalen met

een boodschap. De Bijbel is bij uitstek het boek met de bevrijdende boodschap. Er ontstaan kleine gemeenten, maar er zijn nog zoveel mensen niet bereikt. Daarom ondersteunt de GZB, in samenwerking met OMF, het gemeentestichtingswerk in Isaan waar Siemen en Annelies den Hartog en ook wij bij betrokken zijn.

Nieuwe gemeenten in Isaan

Het is niet eenvoudig om een nieuwe gemeente te stichten op een plek waar nauwelijks christenen wonen. Het opbouwen van relaties en het winnen van vertrouwen vraagt een lange adem. We helpen kleine lokale gemeenten om uit te reiken naar hun eigen omgeving. Hoe ben je christen in een boeddhistische familie? Hoe maak je het Evangelie van Christus relevant en begrijpelijk? Samen zoeken we naar mogelijkheden. We gaan eropuit om het Evangelie te delen onder de mensen die Jezus nog niet kennen om zo (nieuwe) geloofsgemeenschappen te vormen. Wil je voor ons bidden?



"WIJ ZIEN GRAAG DE THAISE KERK IN ISAAN UITREIKEN NAAR HAAR EIGEN OMGEVING, ZODAT IEDERE THAI TOEGANG HEEFT TOT DE VRIJHEID DIE JEZUS GEEFT."

Word jij ons Zendingsmaatje?

Als christenen zijn we geroepen om in woorden en daden het Evangelie te delen.

Niet iedereen kan zendingswerker worden, maar betrokken zijn bij Gods wereldwijde kerk kan heel concreet door als Zendingsmaatje ons werk te steunen. Doe je mee?

Word dan ons Zendingsmaatje!

Contact

www.gzb.nl/thomasencobi
Thomas.Roest@omfmail.com
Cobi.Roest@omfmail.com

zendings
maatje.nl