



Beleidsplan

Wijkgemeente 2

2023-2025





Inhoud

INLEIDING	4
MISSIE EN IDENTITEIT	5
BEDIENING ONDERWIJS EN PREDIKING	6
KERKDIENTEN.....	6
<i>Uitleg over opbouw kerkdienst</i>	6
<i>Prediking</i>	7
<i>Collecten</i>	7
<i>Bijbeluur</i>	8
<i>Betrokkenheid gemeente bij de kerkdiensten</i>	8
CATECHESE	8
<i>Waarom catechese</i>	8
<i>Welke vormen van catechese hebben wij</i>	9
<i>Catechese Mentoren</i>	9
BEDIENING VAN AANBIJDING EN VOORBEDE	10
GEBED	10
<i>Gebed tijdens de kerkdiensten</i>	10
<i>Welke gebedsgroepen hebben wij?</i>	10
AANBIJDING	11
<i>Zang kerkdienst</i>	11
<i>Muziekgroepen</i>	11
BEDIENING VAN PASTORAAT	12
HUISBEZOEK.....	12
<i>Korte uitleg</i>	12
<i>Vormen van huisbezoek</i>	12
BIJBELKRINGEN	13
<i>Korte uitleg</i>	13
<i>Huiskringen volwassenen</i>	13
<i>Huiskringen jongvolwassenen</i>	13
<i>Hadassa</i>	13
OUDEREN	13
<i>Ouderenpastoraat</i>	13
<i>Ouderenwerk</i>	14
ANDERS BEGAAFDEN	14
<i>Korte uitleg</i>	14
JEUGDWERK.....	15
<i>Belang van jongeren in onze gemeente</i>	15
<i>Activiteiten jeugdwerk binnen de gemeente</i>	15
WIJKAVONDEN	16
MOMENTEN VAN ONTMOETING	16
RELATIEWEEKEND ('GAAN VOOR GOUD').....	17
TEAM LUISTEREND OOR	17
HERDENKEN VAN OVERLEDENEN	17
<i>Korte uitleg</i>	17
<i>Stiltemoment</i>	17
<i>Jaarlijkse gedenken van overledenen</i>	18
BEDIENING VAN EVANGELISATIE	19





ONDERLING BETROKKEN NAAR BUITEN BEWOGEN	19
<i>Toerusting missionaire houding</i>	19
<i>Missionair geloof uitdragen</i>	19
COMMISSIE MISSIONAIRE ACTIVITEIT WIJK 2	19
ACTIVITEITEN	20
<i>Passiestonden</i>	20
<i>Kerkelijk centrum de Oosterpoort</i>	20
CENTRALE ACTIVITEITEN	21
OVERIGE ONDERWERPEN	22
ISRAËL	22
VRIJWILLIGERS	22
DIACONIE	22
COMMUNICATIE	22
<i>Kerk-app</i>	23
TOT SLOT	23



Inleiding

Dit is het beleidsplan van wijkgemeente 2. Hierin is te vinden waar onze wijkgemeente voor staat en wat wij als gemeente belangrijk vinden. Centraal staat dat we samen gemeente willen zijn in de liefde van Jezus.

Als wijkgemeente 2 zijn wij onderdeel van Hervormde Gemeente Woudenberg waarin we staan voor eenheid door veelkleurigheid. Als Hervormde Gemeente maken we onderdeel uit van de Protestantse Kerk Nederland en voelen we ons verbonden met de Gereformeerde Bond. Wijkgemeente 2 heeft binnen Hervormde Gemeente Woudenberg een eigen profiel, missie en verantwoordelijkheden.

Wij zijn dankbaar als we terugkijken op de achterliggende jaren. Er waren moeilijke en verdrietige momenten, zeker tijdens de COVID-19 periode, maar we hebben mogen ervaren een Gezegende Gemeente te zijn. Een gemeente waarin we in afhankelijkheid van God samen zoeken naar wegen om onderling betrokken te zijn, en bewogen naar 'buiten'. Een gemeente die het verlangen heeft om de kerkdiensten trouw te bezoeken en dankbaar is voor de vele activiteiten die ontplooid worden.

De komende periode willen wij de ingezette beleidslijnen verder doorzetten. Een belangrijke ontwikkeling in de komende periode is de realisatie van het Tweede Kerkelijk Centrum de Oosterpoort, waarover de Algemene Kerkenraad in april 2019 een besluit heeft genomen. Wij zien uit naar de realisatie van de Oosterpoort die zeer waarschijnlijk in Q4 2023 opgeleverd gaat worden. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan het ontmoeten en kennen van elkaar als leden van wijkgemeente 2.

Bij de huidige actualisatie van het beleidsplan maken we gebruik van het bestaande beleidsplan 2020-2022, Groeiplan voor de jeugd 2022, Focusscan 2022, nalatenschappen van afgetreden ambtsdragers en input van de huidige ambtsdragers.

Wanneer je in het beleidsplan dit symbool aantreft  betekent het dat het beschreven onderdeel voor de gehele gemeente geldt en geen specifiek beleid is voor wijkgemeente 2.

Wij weten ons afhankelijk van God en stellen ons vertrouwen ook in de komende beleidsperiode van 2023 - 2025 op Hem.

Hervormde Gemeente Woudenberg
Kerkenraad wijkgemeente 2

December 2022





Missie en identiteit

In Johannes 17:23 zegt Jezus: “Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.”. Hij bidt dat wij één zullen zijn in Hem, zoals Hijzelf één is met zijn Vader.

Ook Sela beschrijft in één zin wat onze droom is als wijkgemeente: ‘Laat ons samen één zijn Heer, verenig Uw kerk door de kracht van de Liefde. Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; voor de glorie van Uw naam.’. Jezus verlangde naar eenheid en riep ook ons daartoe op. En wij willen die oproep als wijkgemeente opvolgen. Hoe wij hier als gemeente, door de kracht van de Liefde, vorm aan willen geven en wie wij zijn beschrijven we in onze missie en identiteit.

Missie

We willen een levende, betrokken en toegankelijke gemeente zijn voor huidige en nieuwe gemeenteleden en voor mensen die onbekend zijn met het evangelie van Christus. Een gemeente waarin Christus centraal staat en we dagelijks kunnen groeien in kennis van Gods woord, het uitoefenen van aanbidding in gebed en lofzang, kunnen getuigen naar de wereld om ons heen en ons sterken in de gemeenschap met gelovigen in Woudenberg.

Identiteit

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen (Lukas 9 vers 23). Onze identiteit in Christus is dat wij een discipel van Christus zijn. Dat doen we niet alleen op de zondag maar juist elke dag. We laten ons inspireren en leiden door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. De inhoud van ons geloof baseren we op de Bijbel, het Woord van God. Dit geloof wordt kernachtig samengevat in enkele belijdenisgeschriften, waaraan we ons als gemeente gebonden weten. Het gaat dan in het bijzonder om de Catechismus van Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wat ons als wijkgemeente in Woudenberg kenmerkt is dat wij een groeiende wijkgemeente zijn in een groeiend dorp. Daardoor zijn wij een gemeente met uitbreidingsplannen naar een tweede kerkelijk centrum de “Oosterpoort”. De wijkgemeente is divers met kinderen, jongeren en ouderen.

Voor dit beleidsplan maken we gebruik van een structuur gekoppeld aan het kruis van Jezus, om goed uit te leggen wat er van ons verwacht wordt als christen in ons persoonlijke leven, maar ook in de maatschappelijke taak die wij als kerk hebben.





Bediening Onderwijs en Prediking

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8 vers 31 en 32).

Dé manier om leven in Christus te hebben, is door Zijn Woord in je te hebben. Het Woord is het voedsel. Je kunt niet dichterbij Christus komen tenzij je regelmatig deel hebt aan het Woord. Je ontvangt het Woord op vele manieren: door te luisteren naar iemand die het predikt, door het te lezen, door het te bestuderen, door het uit je hoofd te leren, door erover te mediteren en door het toe te passen. Christus Heer maken betekent dat je het Woord regelmatig wilt bestuderen, mediteren en toepassen.

Bediening van Onderwijs en Prediking komt in onze gemeente samen in prediking voor de gemeente op zondag en in Bijbelonderwijs (catecheses voor kinderen, jongeren en (on)gelovige volwassenen) doordeweeks.

Kerkdiensten

De zondagse erediensten zijn een belangrijk onderdeel voor ons als gemeente. Immers komen hier meerdere onderdelen van bediening in terug en kunnen we ons met name richten op de verticale lijn tussen God en ons als mens. Het gebed en de lofzang klimt omhoog en het Woord en de Heilige Geest komt tot ons en werkt in ons. In dit hoofdstuk richten we ons met name op het onderdeel onderwijs en prediking.

Uitleg over opbouw kerkdienst

De opbouw (liturgie) van een kerkdienst kent een min of meer vaste volgorde en geeft ruimte om stil te worden, te belijden, te aanbidden, te verootmoedigen, te zingen, te luisteren en gaven te geven. Hierbij is ook ruimte voor (nieuwe) elementen die kunnen bijdragen aan de versterking van het geloof en de opbouw van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: zingen van andere Bijbelse liederen, participatie van gemeenteleden in de dienst en het lezen van een Nieuwtestamentische vermaning in plaats van de 10 geboden of juist een versie gericht op kinderen. We gebruiken tijdens de dienst de Herziene Statenvertaling.

Onder meer in de volgende bijzondere diensten van onze wijk, die vaak één tot enkele keren per jaar plaatsvinden, is er meer ruimte in de liturgie voor nieuwe of andere elementen waardoor het doel van deze dienst meer tot zijn recht komt.

- Jeugddiensten - gericht op jongeren van 12 t/m 15 incl. preekbespreking;
- Evangelisatiediensten - dienst gericht op rand- niet kerkelijken;
- Kerk en School diensten - dienst in samenwerking met Olijfboom aan begin kalenderjaar;
- Emmaüsdienst - dienst gericht op de Emmaüscursus;
- Start Winterwerk - dienst met HGJB jaarthema;
- Belijdenisdiensten - een dienst waarin jongeren en/of volwassenen voor de gemeente belijdenis van hun geloof doen;
- Doopdiensten - dienst waarin kinderen of gemeenteleden, die op latere leeftijd tot geloof komen, worden gedoopt;





- Middagdiensten van Bid- en Dankdag: deze zijn gericht op de kinderen van de gemeente, afgestemd in overleg met de christelijke basisschool De Olijfboom;
- Afsluiting Vakantiebijbelweek VBW - laagdrempelige dienst gericht op kinderen;
- Dienst met anders begaafden - dienst gericht op de anders begaafden in Woudenberg en omgeving;
- Diensten op eeuwigheidszondag, adventszondagen en christelijke feestdagen;
- Trouw- en rouwdiensten.

Tijdens deze bijzondere diensten geven we ook een toelichting op onze uiterlijke vormen en gebruiken, die we binnen de kerkdiensten gebruiken om zo gasten en kinderen hiermee bekend te maken. Denk aan de ambtsdragers in pak voorin, staande bidden, de handdruk, staande zingen, etc.

Prediking

De preek is de kern van de eredienst en gericht op het tot geloof komen, groei van het geloof en het versterken van de persoonlijke relatie met God, Jezus staat centraal. Daarnaast biedt het de gemeenteleden (praktische) handreikingen voor een christelijke levenswandel.

In de gemeente is er onderscheid tussen de ochtend- en avonddienst. Tijdens de ochtenddienst staat de uitleg van een Bijbelgedeelte centraal en is de uitleg van jong tot oud en voor kerkelijk en niet-kerkelijk begrijpelijk. Voor de jonge kinderen is er regelmatig een kindermoment, waarbij de kinderen naar voren mogen komen en de predikant aan de hand van een voorbeeld een korte uitleg geeft over de preek.

We streven naar een goede balans in onderwerpen en de kernthema's vanuit de catechismus (zonde, verlossing en dankbaarheid) en vragen predikanten dit zoveel mogelijk toe te passen op actualiteiten binnen de gemeente en de wereld om ons heen zonder te kort te doen aan de Bijbelse inhoud.

De avonddienst is een leerdienst en staat in het teken van kennisoverdracht waarbij, vanuit de traditie gezien, de jeugd (maar ook volwassenen) verder onderwezen worden in Gods woord. Dit kan door gerichte preken uit de catechismus, over de diverse Bijbelboeken of over ander Bijbelse onderwerpen, zolang kennisoverdracht van Gods woord centraal blijft staan.

We roepen de gemeente op om beide diensten bij te wonen. De diensten hebben een eigen karakter en doel en vormen samen de prediking op de zondag.

Collecten

Onderdeel van de dienst zijn de collecten, binnen de kerk bekend als 'de dienst der offeranden'. Dit typeert de collecte als een offer, een offer van dankbaarheid. De bijdrage, die wij geven door middel van de collecten, is een zichtbare en tastbare uiting van dankbaarheid aan God. Wij geloven dat Jezus Christus zijn kerk onderhoudt ook door de kerk te voorzien van voldoende financiële middelen.

Tijdens de diensten worden er drie collecten gehouden. De bestemming van de collecten wordt voorafgaand van de dienst afgekondigd door de ouderling van dienst. Daarnaast staan er bij de uitgangen van de kerk ook zendingsbusjes om het zendingswerk te ondersteunen. Een bijdrage leveren aan de collecten kan fysiek in de dienst of digitaal via de app.





Bijbeluur

Tijdens de ochtenddiensten organiseren we speciaal voor de kinderen van groep 1 t/m groep 6 het 'Bijbeluur'. Hierbij verlaten de kinderen, voorafgaande aan de schriftlezing, de dienst en ontvangen Bijbelonderwijs op hun eigen niveau, waarbij ze ook worden ingeschakeld om langzaam in te groeien in de gemeente. Voor het uitspreken van de Zegen, aan het einde van de dienst, komen de kinderen terug in de kerk en vertellen ze kort met de leiding waarover ze het hebben gehad, zodat de rest van de gemeente meekrijgt waarover is nagedacht. Het terugkomen voor de Zegen doen we, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen van de gemeente ook de Zegen meekrijgen. Bijbeluur vindt om de week plaats in de 2^e morgendienst. In de 1^e morgendienst is er tijdens de dienst extra aandacht voor de kinderen. Wanneer het Tweede Kerkelijk Centrum in gebruik genomen wordt zal het Bijbeluur mogelijk anders vormgegeven worden. Hier zal echter eerst vanuit de AK over moeten worden nagedacht.

Wanneer kinderen van gemeenteleden deelnemen aan het Bijbeluur, streven wij ernaar om zoveel mogelijk vaders en moeders te laten rouleren in de ondersteuning van het Bijbeluur.

Betrokkenheid gemeente bij de kerkdiensten

Om betrokkenheid van de gehele gemeente bij de eredienst te versterken wordt ruimte gegeven aan:

- een persoonlijke toelichting op een bijzonder project (na de kerkdienst) of collecte (tijdens de collecte) door een gemeentelid die betrokken is bij het betreffende doel of project.
- Regelmatige participatie van muzikaal talentvolle gemeenteleden (van jong tot oud), bijvoorbeeld door het voorzingen of meezingen van liederen en/of, het (aanvullend) begeleiden van de liederen met andere instrumenten.
- De lezing van de Geloofsbelijdenis door een gemeentelid.
- De Schriftlezing door een gemeentelid.
- Het delen van een persoonlijk getuigenis/geloofservaring door een gemeentelid.
- Continueren van de mogelijkheid om het Onze Vader hardop mee te bidden.

Sommige zaken worden momenteel al af en toe in de praktijk gebracht, ten aanzien van de overige punten geldt: het is 'geen doel' op zich en dient te passen binnen het geheel van de liturgie voor de betreffende dienst. Invulling van betrokkenheid van gemeenteleden wordt altijd vooraf met de predikant afgestemd.

Catechese

Waarom catechese

Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen, jongeren en ongelovige volwassenen op hun eigen niveau onderwezen worden in Gods Woord. Dit komt uiteraard tijdens de kerkdiensten aan bod. Catecheses zijn aanvullende lessen, gericht op verschillende leeftijdscategorieën. Tijdens deze lessen wordt een leerlijn gehanteerd, zodat jongeren, wanneer ze deze lijn gevolgd hebben, met een gevulde 'geloofsruzak' op weg kunnen.





Welke vormen van catechese hebben wij

Kindercatechese (groep 7 en 8)

We vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd les krijgen over de Bijbel. Als opvolging op zondagschool/Bijbeluur starten we daarom voor de basisschoolgroepen 7 en 8 met kindercatechese, waarin ze samen met de predikant het oude en nieuwe testament gaan verkennen. Op deze leeftijd zijn de kinderen nog 'sponsen' die snel en makkelijk veel informatie tot zich nemen. De gebruikte methode hiervoor is 'On Track' van de HGJB.

Jongerencatechese (12 t/m 17 jaar)

De tiener- en jongerencatechese is voor de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Hier wordt de methode 'Leer & Leef' van de HGJB voor gebruikt. Er zijn werkvormen met keuze uit hoofd (denken), hart (associëren, ervaren) en handen (doen). De predikant en de mentoren kunnen hiermee in het seizoen variëren, zodat elke catechisant op zijn/haar eigen manier aangesproken wordt.

18+ catechese

Het is een groeiend verschijnsel: jongeren die de gewone catechese hebben doorlopen, maken niet automatisch de stap naar de belijdeniscatechese. Voor een aantal van hen geldt dat hun betrokkenheid bij kerk en geloof op losse schroeven staat, maar voor een - misschien wel groter deel - geldt dat beslist niet. Daarom gebruiken we daar de nieuwe methode 'Re:search – in gesprek over geloven' voor van de HGJB, waarin de jongeren in gesprek gaan met de predikant. Veel van deze jongeren zijn echt op zoek naar de betekenis van het geloof voor hun persoonlijke leven. 'Hoe wordt geloven echt iets van mezelf?'

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese wordt verzorgd door de predikant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boekje 'Hou(d)vast' van de HGJB. De methode biedt handvatten voor het gesprek met oudere gemeenteleden (intergeneratief leren) en met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Thema's zijn onder andere: God leren kennen, de Bijbel, het verbond, gebed, verzoening, discipelschap, getuigen en de gemeente. Belijdeniscatechese betekent niet automatisch dat je vooraf al het verlangen moet hebben om belijdenis te gaan doen voor de gemeente. Ga met elkaar in gesprek, geef God de ruimte en Hij zal Zijn weg met je gaan.

Catechese Mentoren

Bij de doop worden we als gemeente ook regelmatig opgeroepen om bij te dragen aan de geloofsofvoeding van kinderen uit de gemeente. We vinden het daarom belangrijk dat catechese ook bewust door leden vanuit onze eigen gemeente gegeven wordt, zodat we deze belofte ook in de praktijk kunnen brengen. Voor onze jongeren is het tevens een stukje herkenning van gemeenteleden die ook, tijdens de mentor periode, een oprechte band met deze jongeren proberen op te bouwen en te onderhouden. Dit laatste noemen we jeugdpastoraat; een klein groepje jongeren verbonden aan een gemeentelid die ze kent, ze spreekt en bovenal ook met en voor ze bidt.





Bediening van Aanbidding en Voorbede

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe (Handelingen 2: 46-47).

Een deel van een leven met Christus en van het hebben van een relatie met Hem is (aan)bidden in geloof. Christus is het meer dan waard om aanbeden te worden. Hij vraagt van ons om Hem groot te maken en naar elkaar om te zien en voor elkaar te bidden. In het kruis wordt het zichtbaar in de verticale lijn. Het Woord en Gebed zijn onlosmakelijk verbonden, het is Gods manier om met ons mensen te communiceren.

Vanuit onze gemeente vullen wij dit onderdeel in met gebed, voorbede en zang tijdens de kerkdiensten en daarbuiten. Er zijn aparte gebedsgroepen en muziekgroepen om de gemeente hierin te ondersteunen.

Gebed

Gebed tijdens de kerkdiensten

Tijdens onze kerkdiensten kennen we 2 belangrijke gebeden.

Het eerste gebed bij aanvang van de prediking is gericht op de opening van Gods Woord. We vragen God om een zegen en bidden om de leiding van de Heilige Geest in onze harten tijdens de dienst.

Het tweede gebed aan het einde van de dienst is een dankgebed met ruimte voor het doen van voorbeden. Voor elkaar bidden is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn en er gaat grote kracht vanuit. Tijdens dit gebed bidden we voor bijzondere situaties van gemeenteleden en daarnaast hebben we een gebedsrooster voor zaken zoals bijvoorbeeld Israël, huwelijk en gezin, zendingsprojecten, etc. Zit je dus in een bijzondere situatie waarin je behoefte hebt aan gebed of reden hebt tot dankbaarheid, aarzel dan niet en geef dit als gebedspunt door aan je wijkouderling of aan de predikant. De genoemde punten zullen in beide wijkgemeenten in de voorbede worden meegenomen.

Tijdens de gebeden staat de kerkenraad, die actieve dienst heeft, op van haar zitplaats en bidt zo staande mee om het gebed van de predikant te ondersteunen.

Welke gebedsgroepen hebben wij?

Maandelijks gebedssamenkomst

Maandelijks wordt er een gebedsmoment georganiseerd in Eben-Haëzer. We bidden voor elkaar, de omgeving en de gemeente. Dit ter versterking van het geloof en de onderlinge band. Het doel is om in de komende periode meer gemeenteleden (en ook jongeren) te enthousiasmeren voor deze bijeenkomsten c.q. de betrokkenheid te vergroten tot opbouw van de gemeente. Het actuele rooster en tijden van de gebedssamenkomsten is terug te vinden op onze website.





Aanbidding

Christelijke muziek kun je zien als een vorm van bidden tot God, kijk eens naar David in de Psalmen hoe hij roept, smeekt en dankt tot God! We noemen dit hier aanbidding. Dit is erg belangrijk in je persoonlijke band met God maar ook vanuit de gemeente beoefenen we dit met elkaar.

Zang kerkdienst

Het zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Wij willen God loven door het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, voornamelijk uit de bundel Weerklank. We streven er naar om in de komende periode vaker liederen te begeleiden met verschillende instrumenten.

In de achterliggende periode is gebleken, dat het zingen uit de bundel Weerklank bijdraagt aan de inhoud van de Eredienst en verbreding is van de lofprijzing. We mogen met dankbaarheid vaststellen dat onze gemeente graag en goed zingt. In de komende beleidsperiode houden we daarom vast aan het gebruik van de bundel Weerklank waarbij het advies voor predikanten is om uit Weerklank 2 psalmen en 2 gezangen te laten zingen en vanuit de oude berijming 2 psalmen. Daarnaast is er ruimte voor de eigen predikant om te kiezen voor één lied dat goed aansluit bij het thema van de dienst. Dit kan een lied zijn uit de bundel Op toonhoogte, Opwekking, Sela, Psalmen voor nu, Psalm project of een ander Bijbels lied. Uitgangspunt is dat ze Bijbels verantwoord zijn en voor gemeentezang geschikt. Een vereiste is dat de tekst gedeeld wordt op papier of in de toekomst wellicht via een beamer.

Met bovenstaande opzet willen we zorgen voor een juiste mix van liederen, waar een breed publiek herkenning in vindt en God in kan aanbidden. We houden daarbij ook juist oog voor elkaar, om te zien hoe een ander een lied ervaart.

Tijdens de diensten wordt het aanvangs- en slotlied staande gezongen.

Technische ondersteuning kerkdienst

We willen gebruik maken van de techniek van nu waar mogelijk en nuttig voor de uitleg en het functioneren van de dienst.

Muziekgroepen

Binnen onze kerkelijke gemeente hebben we diverse muziekgroepen die kunnen zingen tijdens de diensten of op andere momenten. Daarnaast heeft de gemeente een band die ons vooral meeneemt en enthousiasmeert in meer hedendaagse christelijke muziek. Het idee is dat de band minimaal 6 keer per jaar een middag/avond organiseert, zodat er voldoende ruimte is om kennis te maken met meer hedendaagse christelijke muziek en liederen, die we dan wellicht ook kunnen zingen in onze bijzondere diensten. U bent van harte uitnodigt bij de verschillende zangmomenten om God groot te maken door lofprijzing.





Bediening van Pastoraat

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt (Johannes 13 vers 34 en 35).

Leven in Christus betekent dat je in gemeenschap leeft met je broeders en zusters in Christus. Jezus zei dat de manier om te laten zien dat je Zijn discipel bent, is om elkaar lief te hebben. God voorzag in de ideale plek voor jou om te groeien - Zijn kerk. Een kerk is geen gebouw of organisatie, hoewel ze beide gebruikt. Een kerk is een lichaam van gelovigen die ermee hebben ingestemd om de bediening van Christus in de wereld uit te voeren. Een toegewijd christen blijft in gemeenschap met een plaatselijk lichaam van gelovigen om te groeien in Christus. De kerk is het lichaam van Christus! Als je leven in Christus hebt, besef je hoe belangrijk het is om in Zijn lichaam, de kerk, te leven.

We zijn een gemeenschap in Christus maar aards verschillend, door leeftijd, persoonlijke situatie, etc. Binnen de wijkgemeente proberen we er te zijn voor alle doelgroepen in de gemeente. Bij de verschillende onderdelen van het pastoraat is aangegeven op welke doelgroep het is gericht. Wij hopen hiermee voor iedereen een aanbod te hebben, maar staan altijd open voor nieuwe ideeën vanuit de gemeente. Voel de vrijheid om hier met ons over van gedachten te wisselen.

Huisbezoek

Korte uitleg

Onze wijkgemeente is verdeeld in secties, die worden bediend door een wijkouderling en een diaken. Door de wijkgemeente te verdelen in kleinere secties willen we alle gemeenteleden in het oog houden en als kerkenraad voortdurend in dialoog zijn met de gemeente. Dit geven we vorm door middel van huisbezoek.

Vormen van huisbezoek

Persoonlijk huisbezoek

Het persoonlijk huisbezoek vindt minimaal eens per twee jaar plaats. Dit wordt gedaan door de wijkouderling en een bezoekbroeder. In het persoonlijk huisbezoek is er gelegenheid om zaken met betrekking tot de gemeente te bespreken en is er aandacht voor het persoonlijk geloof van de gemeenteleden.

Groot huisbezoek

Een ouderling kan een deel van de sectie uitnodigen bij één van de leden thuis. Er kan een onderwerp behandeld worden dat gerelateerd is aan geloof en kerk. Bij een groep ouders zou het bijvoorbeeld over geloofsopvoeding kunnen gaan of over christen zijn in je dagelijks leven. De avond kan ook het karakter hebben van een Bijbelstudie met onderlinge ontmoeting, eventueel gerelateerd aan een actueel thema of voortbordurend op een onderwerp uit een leerdienst.

Het groot huisbezoek kan ook een missionair karakter hebben door een aantal mensen uit de wijk uit te nodigen die min of meer 'aan de rand' staan. De opzet zou dan vrij 'basic' kunnen zijn, waarbij informatie wordt gedeeld over de Kerk als geloofsgemeenschap en in te gaan op vragen vanuit de groep. Uiteraard kan hier ook een Bijbelstudie aan gekoppeld worden.





Van de ouderling mag leiding verwacht worden in de vorm van een gedegen voorbereiding en enige sturing tijdens de avond zelf.

Bijbelkringen

Korte uitleg

Vanuit onze kerkelijke gemeente zijn er Bijbelkringen opgericht waarbij gemeenteleden samen met elkaar Gods woord onderzoeken om zo samen verder te leren en te groeien.

Huiskringen volwassenen

In onze gemeente zijn al vele jaren huiskringen actief. Een huiskring bestaat uit gemiddeld 10-15 leden die gemiddeld eens per maand een avond samenkomen bij één van de leden thuis. Ze openen Gods Woord om samen aan de hand van een boekje te spreken over het betreffende Bijbelgedeelte en de inhoud van het bestudeerde hoofdstuk uit het boekje. Op bijna alle kringen wordt hetzelfde boekje gebruikt. Het boekje wordt jaarlijks aangereikt door het kringencommissie. De avond staat onder leiding van een kringleider. Op de meeste kringen bereiden overigens ook andere leden de avonden voor, maar verplicht is dat natuurlijk niet. Uit de ervaringen van leden blijkt dat het avonden met inhoud zijn: ze ervaren het als geloofsopbouwend en bovendien wordt de band met anderen uit de gemeente versterkt.

Huiskringen jongvolwassenen

Niet alle jongeren maken de keuze voor belijdeniscatechese/het doen van belijdenis. De kerkenraad vindt het belangrijk dat deze jongeren wel in gesprek blijven over het geloof. Hiervoor is de mogelijkheid om deel te nemen aan een huiskring 20+. Deze kring kenmerkt zich door de relatief wat jongere leden dan de reguliere huiskringen, waarin ze samen op zoek gaan naar wie Jezus voor ze wil zijn.

Hadassa

Hadassa is een bijbelstudiekring voor vrouwen binnen onze gemeente. Er zijn drie verschillende groepen waar vrouwen zich bij kunnen aansluiten: 45-, 45+ en een avondgroep voor alle leeftijden. Voor meer informatie en contactpersonen verwijzen wij naar de website en de app.

Ouderen

Ouderenpastoraat

Voor ouderen binnen onze gemeente is er het ouderenpastoraat. De wijkpredikant en ouderling ouderenpastoraat proberen de ouderen in de gemeente zo trouw mogelijk te bezoeken. Daarbij willen ze extra oog hebben voor hen die veel zorgen kennen. Aan hen, die verblijven in een verpleeghuis, wordt eveneens pastorale zorg besteed.





Ouderenwerk

Het ouderenwerk binnen onze gemeente is niet wijkgemeente gebonden, onderstaande activiteiten worden bezocht door ouderen uit onze hele gemeente.

Ouderenmiddagen

In de periode van september t/m april wordt iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag georganiseerd. De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een onderwerp. Voor het programma van de ouderenmiddagen verwijzen we naar onze website of neem even contact op met de ouderling ouderenpastoraat.

Bezoekwerk aan ouderen

Een groot aantal vrijwilligers binnen onze gemeente bezorgt 6x per jaar het contactblad 'Lichtspoor' bij ouderen vanaf 75 jaar. Vaak wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, als dit op prijs wordt gesteld.

Bijbelkring Groenewoude

De Bijbelkring Groenewoude wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maanden september tot en met mei van 15.00 - 16.00 uur in de serre van het verzorgingshuis Groenewoude. De middagen staan onder leiding van kringleiders en voor begeleiding van de zang is een organist aanwezig. Dit biedt ouderen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn met Gods Woord.

Weeksluiting Groenewoude

Iedere vrijdag vindt er in de serre van verzorgingshuis Groenewoude een weeksluiting plaats. Ook mensen van buiten het verzorgingshuis zijn welkom om deze weeksluiting bij te wonen. De weeksluiting start om 18:30.

Anders begaafden

Korte uitleg

Vanuit onze kerkelijke gemeente is er een commissie voor de anders begaafden in onze omgeving. Deze commissie organiseert onderstaande activiteiten voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Bijbelclub "Eben-Haëzer"

Deze Bijbelclub richt zich op mensen met een lichte beperking en samen bespreken ze Bijbelverhalen en hebben ze een knutselgedeelte. Deze club is 1x per maand, m.u.v. de zomerperiode, op zaterdag van 14:00 – 16:00 uur.

Bijbelclub "Heygraeffclub"

Deze Bijbelclub richt zich op mensen met een wat zwaardere beperking en hier vertellen ze een Bijbelverhaal en zingen en kleuren ze veel. Deze club is elke woensdagavond, m.u.v. de zomerperiode, van 19:00 – 20:00 uur. Rond 18:30 worden de leden opgehaald en rond 20:15 is iedereen weer thuisgebracht.





Het Tuinhuis

In het Tuinhuis vinden twee Bijbelkringen plaats voor de bewoners. De Bijbelkringen worden op twee niveaus aangeboden en vinden beiden om de week plaats in het Tuinhuis.

Jeugdwerk

Voor een volledige beschrijving van wat we willen bereiken met het jeugdwerk en alle mooie activiteiten, die er zijn binnen het jeugdwerk, verwijzen we naar het beleidsplan van de jeugdraad. In dit beleidsplan staat een kort overzicht van het jeugdwerk binnen onze gemeente en hoe belangrijk wij de jeugd als onderdeel van onze kerk vinden. Het jeugdwerk is voor de gehele gemeente, er is geen onderscheid naar wijkgemeenten.

Belang van jongeren in onze gemeente

Vanuit wijkgemeente 2 zien wij jeugd als een belangrijke schakel in ons gemeente zijn. Wij willen kinderen en jongeren daarom nadrukkelijk onderdeel laten zijn van onze gemeente. Dit doen we bijvoorbeeld door jongeren verantwoordelijkheid te geven in activiteiten van de gemeente. Een voorbeeld is het jaarlijkse jeugdkamp (voor 6-15 jarige) waarbij jongeren van de jeugdvereniging (16+) leiding zijn van het kamp. Daarnaast willen we de jongeren ook nadrukkelijk betrekken bij de organisatie van jeugddiensten binnen onze wijkgemeente. Kinderen proberen we bij de diensten te betrekken door ze de schriftlezing, geboden of collectes te laten doen. Als wijkgemeente willen wij ons hier in de komende periode verder in gaan ontwikkelen. Wij staan open voor ideeën, voel je vrij om één van de jeugdouders te benaderen.

Activiteiten jeugdwerk binnen de gemeente

- Kinderoppas tijdens de dienst (1-4 jaar)
- Zondagschool / Bijbeluur op zondagmorgen (4-9 jaar)
- Woensdagmiddagclub (groep 3/4 en groep 5/6)
- Meisjesclub (groep 7/8)
- Jongensclub (groep 7/8)
- United Saturday (12-15 jaar)
- United Friday (12-15 jaar)
- Jeugdvereniging (16+)

5gemeentenweekend

Het 5gemeentenweekend is een jongerenweekend voor jongeren tussen de 16-25 jaar uit de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel, Ederveen, Renswoude en Lunteren. Het weekend staat in het teken van gezelligheid en samen zoeken naar wie Jezus voor je is en wil zijn. Meer informatie is terug te vinden op www.5gemeenten.nl.

Jeugdkamp

Aan het einde van de zomervakantie wordt er vanuit de gemeente een jeugdkamp georganiseerd voor alle jeugd tussen 6-15 jaar. Met het jeugdkamp willen wij voor de jeugd en jongeren uit onze gemeente een gezamenlijke start van het winterwerk realiseren. Met als doel om de onderlinge band tussen de jeugd en jongeren te versterken, zowel op sociaal vlak als op geloofsgebied. Daarnaast krijgen jongeren van onze gemeente ook nadrukkelijk verantwoordelijkheden tijdens dit weekend, zodat het voor hen als opstapje kan dienen om in te groeien in taken binnen de gemeente. De leiding van het jeugdkamp zal voor een groot gedeelte in handen zijn van de jeugdvereniging.





Wijkavonden

Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met de leden van onze Wijkgemeente. Daarom organiseren wij per jaar verschillende wijkavonden, rond (pastorale) thema's waarbij we het gesprek aangaan over actuele ontwikkelingen. Met als doel: informeren en ophalen, het versterken van de onderlinge band en de betrokkenheid op elkaar. Wij roepen je op hier actief in deel te nemen, zodat het ook echt een gesprek met de gemeente is en niet met enkele individuen.

Momenten van ontmoeting

Ontmoeting op zondag

Als wijkgemeente vinden wij het belangrijk om elkaar op verschillende momenten te ontmoeten. Rondom de kerkdiensten op zondag zien wij als een mooi moment. In de komende periode willen we hier structureel invulling aan gaan geven. De realisatie van de Oosterpoort biedt meer mogelijkheden voor een structurele invulling. Onder het genot van een bakje koffie en na bijzondere diensten een (lichte) maaltijd, kunnen we het hebben over de kerkdienst, andere verbindende onderwerpen of gewoon over hoe het met je gaat.

Ontmoetingen doordeweeks

Eenzaamheid is iets dat ieder mens kan voelen. Wij willen hier als wijkgemeente nadrukkelijk iets in kunnen betekenen en vinden een gezamenlijke maaltijd waarin ontmoeting centraal staat een mooi instrument. Samen de maaltijd delen is een manier van je leven delen. Met de komst van het nieuwe wijkcentrum de Oosterpoort zullen er meer mogelijkheden zijn om samen te eten. In de komende periode gaat wijkgemeente 2 nadenken over het organiseren van een doordeweekse maaltijd om mensen samen te brengen die daar behoefte aan hebben. Dit zal in samenspraak zijn met de diaconie.

Samen delen

Om elkaar te kunnen vinden en te bemoedigen is er binnen de wijkgemeente een WhatsApp-groep 'Samen delen'. De groep geeft deelnemers de mogelijkheid om anderen uit te nodigen voor bijvoorbeeld een fietstocht, een maaltijd of ontmoeting bij iemand thuis. Er voor elkaar zijn en tijd samen delen, ook dat is gemeente-zijn in de Liefde van Jezus. Wil je deel uitmaken van deze groep? Dat kan via de volgende link: <https://chat.whatsapp.com/KV6CWflvtzr8EaugA75dVk>.

Welkomsteam

Vrijwilligers van het welkomsteam van wijkgemeente 2 staan bij de ochtenddiensten en bijzondere diensten klaar bij de ingangen van de kerk. Zij zijn gastvrouw of gastheer namens de wijkgemeente en heten alle gemeenteleden en bezoekers hartelijk welkom. In het bijzonder zijn zij er voor gasten, die ze wegwijs maken en eventueel voorzien van een Weerklankbundel. Ook delen ze bijvoorbeeld liturgieën of flyers uit. Dit korte moment van ontmoeting heeft als doel om gastvrijheid uit te stralen. Iedereen is welkom in Gods huis.

Geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding binnen het gezin zien wij als een heel belangrijke taak voor ouders binnen onze gemeente. Iedere levensfase van een kind vraagt om een volgende stap in de geloofsopvoeding. Kinderen kijken voortdurend naar jou als ouder. Bewust of onbewust nemen ze heel wat van je over.





Dat is misschien wel de kern van opvoeden; het leven voordoen. Als wijkgemeente willen wij de ouders bij deze belangrijke taak ondersteunen.

Thema-avonden

De HGJB heeft verschillende Voorleven boekjes ontwikkeld voor verschillende leeftijdsfasen. In deze boekjes ligt de focus op zowel de pedagogische als bijbel-theologische kant van opvoeden. De boekjes bieden handvatten om als ouders met elkaar in gesprek te gaan over geloofsopvoeding. Dit stimuleert om elkaar te bemoedigen, vasthouden en helpen in je taak als opvoeder. Periodiek organiseren wij thema-avonden over onderwerpen uit deze boekjes. Wij willen daarmee een handreiking doen en ouders stimuleren om ook buiten deze avonden om met elkaar groepjes te vormen en aan de slag te gaan met de boekjes. Geloofsopvoeding kun je niet uitbesteden aan de kerk of school, dit gebeurt voor het grootste deel in je eigen gezin.

Materiaal

Wanneer een kind in onze gemeente wordt gedoopt, ontvangen de ouders een boekje met daarin handvatten voor geloofsopvoeding. Daarnaast kun je altijd bij één van de jeugdouderlingen terecht als je vragen hebt over aanvullend of ander materiaal waar je naar op zoek bent.

Relatieweekend ('Gaan voor Goud')

Voor getrouwde stellen is er een relatieweekend. Dit weekend is bedoeld voor stellen die op een ontspannen manier in hun relatie willen investeren. Bij voldoende animo wordt dit weekend jaarlijks door leden uit onze gemeente georganiseerd.

Team Luisterend Oor

Binnen onze gemeente is een 'team luisterend oor' actief. Dit zijn gemeenteleden die een poosje samen optrekken met gemeenteleden die het – om welke reden dan ook – moeilijk hebben. De leden van het team hebben een geheimhoudingsplicht en gaan dus vertrouwelijk om met wat er met hen gedeeld wordt. Het zijn géén professionele hulpverleners, maar bieden een luisterend oor, open hart en troostende nabijheid.

Herdenken van overledenen

Korte uitleg

Door het herdenken van overledenen in onze kerkelijke gemeente willen wij troost bieden aan nabestaanden en stilstaan bij de tijdelijkheid van dit leven. Wij houden ons vast aan Geloof, Hoop en Liefde.

Stiltemoment

Wanneer een gemeentelid komt te overlijden wordt er tijdens de eerstvolgende dienst een moment van stilte genomen om het leven van de overledene te gedenken. De predikant sluit het moment van stilte af met een passende Bijbeltekst.





Jaarlijks gedenken van overledenen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (laatste zondag voor advent) worden we ook bepaald bij de eeuwigheid, die al aanbreekt op het moment dat we sterven. Verschillende gemeenteleden raakt dit in het bijzonder, omdat een geliefde in het afgelopen jaar is overleden. Terwijl de wereld dan in ongelof geen troost heeft, mogen de gelovigen juist weten van de enige troost in leven en sterven. Wie in zijn leven het eigendom van Jezus werd, is dat ook in het uur van zijn sterven en blijft het tot in de eeuwigheid. Dan wordt dit geloof zelfs de grootste rijkdom die er bestaat. Sterven betekent dan: voor eeuwig bij Christus zijn. Op de eeuwigheidszondag mogen we weten dat de strijdende kerk hier op aarde verbonden is met de triomferende kerk hierboven. Het is om dit geloofsperspectief dat het in steeds meer (Hervormd-Gereformeerde) gemeenten gebruik is om op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar de overleden gemeenteleden te gedenken in plaats van op Oudejaarsavond. Onze wijkgemeente zal vanaf de ingebruikname van de Oosterpoort overgaan tot het gedenken van de overledenen op eeuwigheidszondag





Bediening van Evangelisatie

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent (Johannes 15 vers 8).

Leven in Christus houdt in dat we getuigen naar anderen. Het houdt in dat we Hem volgen, een andere toewijding van een discipel. Getuigen is met anderen delen over Christus en uw relatie met Hem. Als je in Christus blijft, draag je uiteindelijk vrucht. Fruit kan de vrucht van de Geest zijn of een nieuwe christen. Galaten 5:22-23 somt de vrucht van de Geest op als liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Fruit groeit niet altijd snel, maar het groeit voortdurend en draagt in het seizoen. Vruchten dragen is het normale, natuurlijke resultaat als je Christus in het middelpunt van je leven hebt staan. Jezus zei dat de manier om te laten zien dat je Zijn discipel bent, is door veel vrucht te dragen. Getuige zijn hoort daar ook bij. Getuigen is het natuurlijke gevolg van leven in Christus. Als je tijd doorbrengt met God, dagelijks leeft in het Woord, bidt in geloof, en in gemeenschap leeft met Gods volk, deelt u natuurlijk met anderen de Christus, Die in uw hart leeft.

Onderling betrokken naar buiten bewegen

Wijkgemeente 2 wil een bewogen hart hebben voor Woudenbergers om ons heen. Vanuit deze missionaire grondhouding beraden wij ons telkens opnieuw op onze plek en positie als Hervormde gemeente in Woudenberg. Zo bewegen we mee met de multifunctionele mogelijkheden die (straks) plaats kunnen vinden in de Oosterpoort. Ook staan wij open voor Interkerkelijke activiteiten. Ondanks de fundamentele verschillen met andere kerken realiseren we ons dat Jezus Christus centraal staat in diverse andere kerken in Woudenberg. Bij interkerkelijke missionaire activiteiten kan er gezaaid worden. Waar gezaaid kan worden zal uiteindelijk vrucht gedragen worden.

Toerusting missionaire houding.

Toerusting op het gebied van evangelisatie is nodig voordat er naar buiten getreden wordt. Daarom zal onder begeleiding van de IZB, door middel van een Focustraject, sprake zijn van een interne beweging waarbij we als gemeente onderzoeken wie we op persoonlijk vlak en als kerkelijke (wijk) gemeente zijn.

Missionair geloof uitdragen

Toegerust met een missionaire houding kunnen we een beweging naar buiten maken. Een basis voor het Focustraject ligt door de gehele wijk, binnen het kringenwerk, binnen en buiten de kerkdiensten. Waar nodig of mogelijk, ontplooiën we nieuwe, passende initiatieven of nemen we deel aan missionaire activiteiten. Dat kan ook betrekking hebben op intern gerichte activiteiten, zoals toerustingsavonden voor gemeenteleden.

Commissie missionaire activiteit Wijk 2

In verband met het Focustraject - wat we als Wijk 2 ingaan - is er een commissie missionaire activiteit Wijk 2. Het doel achter deze commissie is dat het Focustraject uitgedragen kan worden binnen de





mogelijke lijnen in de wijk. maar ook om door te gaan na het traject. Onze missionaire taak als Hervormde gemeente is een onderdeel van bediening en stopt niet na het Focustraject.

Activiteiten

Op dit moment worden de volgende activiteiten georganiseerd:

Passiestonden

De Passiestonden vinden plaats in de Stille Week voor Pasen, van maandag tot en met Witte Donderdag. Aan de hand van een thema krijgt men de gelegenheid om in de kerk stil te worden en het lijden van Christus op zich te laten inwerken, ondersteund door gebed, meditatie, muziek, poëzie of een kunstwerk. De passiestonden duren ongeveer 30 minuten. In aanloop naar deze stille week zoeken wij naar mogelijkheden om aandacht te besteden aan de lijdenstijd, gericht op alle Woudenbergers. Wetende dat het lijden van Christus de kern van ons geloof betreft proberen we dit uit te dragen, in deze bijzondere tijd.

Kerkelijk centrum de Oosterpoort

Het kerkgebouw de Oosterpoort biedt mogelijkheden rondom evangelisatie. Vooral door de multifunctionele insteek van het gebouw is er ruimte om activiteiten te organiseren. Hieronder zijn een aantal voornemens beschreven, die nog vorm moeten krijgen.

Open Poort of Oosterpoort Huis

De Oosterpoort opent op diverse momenten in de week zijn deuren voor gasten. De doelgroep is een ieder die zich geroepen voelt om het pand te bekijken, maar vooral voor iedereen die even een bakje koffie of thee wil komen drinken, een praatje wil maken of de kerk eens wil bezichtigen. Vanuit onze missionaire roeping willen wij dit moment gebruiken om mensen in contact te brengen met de Liefde van Jezus. Dit zal in samenspraak zijn met de diaconie.

Zomerfeest Next

In, om en rond de Oosterpoort, rond het einde van de zomervakantie, organiseert Wijk 2 jaarlijks een missionair evenement waar we contacten leggen tussen Woudenbergers en onze Hervormde Gemeente en waar we met hen iets van Gods liefde mogen delen. Zomerfeest NEXT staat voor gezelligheid, ontmoeting, muziek, creativiteit, sportiviteit, geloof en plezier. Tijdens de verschillende programmaonderdelen kunnen we een luisterend oor zijn voor bezoekers waarbij ontmoeting en een bemoediging mogelijk is.

Een activiteit voor een specifieke doelgroep.

Regelmatig wordt er door onze wijkgemeente een activiteit georganiseerd die gerelateerd is aan een specifieke doelgroep. Dergelijke doelgroepen kunnen variëren en een activiteitenagenda is te vinden via de app. Daarnaast staat deze agenda in de Let Op Woudenberg/De Woudeberger/Social media/website kerk/... om zo ook niet-kerkelijke Woudenbergers te bereiken. We denken aan activiteiten, die missionair gedragen worden. Een missionair gedragen activiteit, waarbij niet-kerkelijke mensen centraal staan, worden dan onderverdeeld in activiteiten voor:

- jeugd (leeftijdscategorieën te bepalen per activiteit);





- volwassenen (brede invulling mogelijk);
- ouderen;
- eenzamen;
- enz.

Centrale activiteiten

Een aantal activiteiten, die worden georganiseerd, vallen onder beide wijken van de Hervormde kerk in Woudenberg. Hieronder zijn deze activiteiten beschreven.

Volkskerstzang

De centrale evangelisatiecommissie organiseert de jaarlijkse Volkskerstzang. Voor deze activiteit is een “sub” commissie verantwoordelijk onder leiding van een van de evangelisatieouderlingen. De CEC licht de Algemene Kerkenraad vroegtijdig in over het programma van de Volkskerstzang. De Volkskerstzang vindt plaats op kerstavond, behalve wanneer kerstavond op zondag valt, dan wordt de Volkskerstzang, zo mogelijk, op zaterdagavond gehouden.

Kerk is open

De kerk aan de Schoutstraat is elke woensdag en zaterdag open voor belangstellenden. Er is gelegenheid om de kerk in te gaan op vastgestelde tijden. Er zal regelmatig door een organist op het kerkorgel gespeeld worden, er is ruimte om in de kerk te gaan zitten of op een speciale plaats met elkaar in gesprek te gaan. Je bent welkom in de kerk.

Vakantiebijbelweek

In de zomervakantie van de basisschool is er de VakantieBijbelWeek, een kinderevangelisatie week. Alle kinderen in Woudenberg tussen de 4 en 12 jaar worden uitgenodigd om een aantal ochtenden te komen luisteren naar Bijbelvertellingen, te zingen en de vertellingen creatief te verwerken. Aan het einde van de VBW-dagen is er 's avonds de afsluitingsavond waarvoor ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden worden uitgenodigd kennis te maken met wat er op de VBW die week is gebeurd. De VBW wordt in samenwerking met de Hersteld Hervormde Gemeente van Woudenberg georganiseerd. De afsluitingsavond is geen ambtelijke bijeenkomst, maar een predikant zal in die bijeenkomst wel aanwezig zijn. Het programma van de afsluitingsavond zal door predikant(en) en commissie worden vastgesteld. De organisatie van de VBW maakt gebruik van gemeenschappelijk vastgesteld materiaal dat door de verschillende overkoepelende evangelisatie-organisaties is ontwikkeld. De naam VakantieBijbelWeek wordt gebruikt in publicaties en op les- en foldermateriaal.

Emmaüskringen

Het Emmaüs-team organiseert elk seizoen cursussen voor hen die meer over het christelijke geloof willen weten. De cursussen bestaan uit een aantal avonden die al dan niet aanvangen met een gezamenlijke maaltijd. Wij onderscheiden verschillende doelgroepen en niveaus, te weten:

- Emmaüs – Op Weg;
- Emmaüs – Onderweg.





Overige Onderwerpen

Israël

Wij weten ons als wijkgemeente betrokken op Israël. De Joden zijn Gods uitverkoren volk en dit geldt voor altijd. God heeft zich geopenbaard aan Israël, als we dat goed begrijpen, snappen we ook de openbaring van Jezus, Die zelf Jood was. Waarom Hij dingen deed en hoe Hij Mozes, de profeten en de geschriften heeft vervuld. We kunnen daarom niet om ons broedervolk heen.

Daarnaast is Israël het wonder van onze tijd, op Gods kalender loopt het niet uit de hand. Wij mogen na een schijnbare hopeloze tijd van antisemitisme in kerk en samenleving zien hoe God Zijn woorden waar maakt en het Joodse volk vast houdt.

Vrijwilligers

Bij vrijwilligerswerk gaat het om grotere en kleinere taken en klussen binnen de gemeente. Hierbij gaat het niet om allerlei spontane acties van gemeenteleden, maar om werkzaamheden waarvan de kerkenraad, college van kerkrentmeester of college van diakenen heeft bedacht dat die onder hun verantwoordelijkheid moeten plaatsvinden. Deze 'organen' binnen de kerk zien ook toe of taken of klussen nog nodig of gewenst zijn, welke eraan zitten te komen en of de huidige invulling nog haalbaar is binnen de huidige bezetting. Als wijkgemeente koesteren wij onze vrijwilligers en zijn we dankbaar voor het vele werk dat vrijwillig binnen onze gemeente wordt verricht.

Binnen onze gemeente wordt niet gewerkt met vrijwilligersvergoedingen. Het vrijwilligerswerk staat onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Wil je iets betekenen binnen de gemeente of past een bestaande taak of klus niet meer, voel je vrij om met de kerkrentmeesters in gesprek te gaan.

Jaarlijks sluiten we het winterwerk af met een gezamenlijke maaltijd met alle vrijwilligers, om ze te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Diaconie

De diaconie binnen onze kerk heeft als doel 'de ander zien en helpen waar geen helper is'. Het leven van onze Heere Jezus Christus biedt ons handvatten om het diaconaat in te vullen. Een roeping om er te zijn, dienstbaar en delend, als gemeenteleden onderling, maar ook delend en dienstbaar aan het dorp Woudenberg en de wereld op die plekken waar er nood is. Onze omgeving merkt iets van onze diaconale inzet. Onderling in de betrokkenheid naar elkaar, maar ook aanwezig in de wereld. Dichtbij en ver weg. Voor een volledige beschrijving van wat de taak van de diaconie binnen onze gemeente verwijzen we naar het beleidsplan van het College van Diakenen.

Communicatie

In de gemeente houden wij elkaar op de hoogte door middel van de website, 5-Gemeenten (kerkbode) en een kerk-app. Binnen de kerk-app blijft de wijkgemeente op de hoogte van actuele berichten, zoals geboortes, huwelijken, nieuw ingekomenen, diensten, herinneringen aan gemeenteavonden enz. Op de website is terug te vinden hoe je de kerk-app kunt installeren. Deze kerk-app is geen vervanging





voor de kerkbode of onze website www.hervormdwoudenberg.nl maar helpt bij het op de hoogte blijven van wat er actueel is in de (wijk)gemeente.

De website van Hervormd Woudenberg zal in de komende periode geheel anders ingericht worden. De focus komt te liggen op het informeren van de basisinformatie over onze kerk, kerkelijke activiteiten naar buiten gericht, achtergrondinformatie, etc., maar zal niet meer dienen als informatiekanaal voor onze gemeenteleden. Dat gaat allemaal gecentraliseerd plaatsvinden door middel van de digitale kerk-app.

Uiteraard verliezen wij de oudere doelgroep niet uit het oog. Hier zal in een implementatiefase separate aandacht voor zijn. Uiteraard zal er t.z.t. na besluitvorming ook een implementatieplan opgesteld worden om de geleidelijke overgang naar de kerk-app te realiseren. Communicatie is daarbij het meest belangrijke onderdeel.

Met een dergelijke app kunnen beide wijkkerkenraden hun eigen informatie op hun eigen wijze blijven delen met hun eigen wijkgemeenteleden, maar wel via 1 centrale kerk-app.

Kerk-app

De volgende informatiekanalen gaat de gemeente reguleren via de kerk-app. Daarmee kan het online en is het AVG-proof.

- Het kunnen versturen van berichten gemeentebreed of aan specifieke groepen geheel op maat en naar wensen van de kerkenraden;
- Het kunnen inrichten van specifieke groepen voor clubs/kring/kerkenraad/verenigingen etc.;
- Faciliteren van een smoelenboek (makkelijk gemeenteleden opzoeken);
- Faciliteren van informatie die nu overbodig is op de website van Hervormd Woudenberg;
- Aanbieden van diverse vormen van digitale collecten en Actie Kerkbalans;
- Koppeling met de ledenadministratie;
- Het kunnen aanmaken en delen van agenda's binnen groepen;
- Verspreiding van het digitale kerkblad, liturgie, activiteiten etc. per wijkgemeente of gecentraliseerd;
- Afgeschermd toegang voor beheerders.

Tot slot

Aan het einde van dit beleidsplan wijzen we nog eenmaal op het kruis van Christus. Hij heeft voor ons geleden, ja is zelfs gestorven maar heeft de dood en het kwaad overwonnen! Laten wij dan als gemeente en als individu ons dagelijks blijven inspannen om te groeien in gebed, Bijbellezen, omzien naar elkaar en getuigen van deze Redder!

